



גיליון מס' 287



יבוע אומר

בראשות הגאון רבי יגאל כהן שליט"א



פרשת נח

מאמר השבוע
חזק ואיש המוסדות
הרה"צ יגאל כהן שליט"א



- מאמר השבוע
- הנהגות מן
- שאלות ותשובות
- דוד המלך
- לאשת החיל
- פנינים מהפרשה
- מוסר עם סיפור

רשיון נהיגה

דבר נוסף חשוב מאד בקניי הווגיות. אם היינו נוהגים לבחור צעיר שאינו לו רשיון נהיגה משאית גדולה, והיינו מבקשים ממנו לנהוג עליה מתלב אביב לירושלים - הסכוי שהבחור יגיע לירושלים ללא שיפגע או יפגע באחרים הוא נמוך מאד... והסבה לכך היא פשוטה - הוא לא קבל הרכה איך נוהגים על משאית, ובמיוחד אם הדרך מפתלת וקשה. באותה מדה בדיוק - גבר או אשה הנכנסים בבית הנשואין ולא קבלו הרכה מפרטת וברורה איך חושב הצד השני, מהם הדברים החשובים לצד השני שאסור לפגע בהם, מתי מתר להעיר ומתי אסור... ועוד אלפי פרטים קטנים שאנו נתקלים בהם במהלך היום יום בקניי הווגיות. אם לא נקבל בהם הרכה מפרטת כיצד לנהוג בהם, הסכוי שנצליח לעבר את החיים בהצלחה נמוך מאד...

ואם תשאלו - הרי ראינו זוגות רבים שלא קבלו שום הרכה לחיי הנשואין מאף אחד, ובכל זאת אנו רואים שהם מסתדרים! התשובה לכך היא - או שהם מסתדרים אבל אינו ביניהם אהבה אמיתית (כמו שנסביר בהמשך), או שאחד מהם נולד עם מדת הוונות באופן יוצא דופן, והוא או היא מותרים בכל פעם, כך או כך אינו זה מעיד על רב רבם של בני האדם, שקשה להם לותר על הרצונות שלהם, וכך הם מגיעים לזוהר ומריבות קשות.

אם נתבונן בסטטיסטיקה שלנו היום, נמצא - לצערנו הרב - כי שלושה מתוך עשרה זוגות שהתחתנו מתגרשים, ועוד שלושה זוגות רוצים להתגרש... ועדין הם לא עושים זאת מחשבות מסוימים - בשביל לא לפגע בילדים או להפסיד כסף, ועוד שלושה זוגות מתוך העשרה 'מסתדרים' ביחד - מנהלים בית משותף יחדיו והצלוחו להגיע לשלום ביניהם שכל אחד יודע את מקומו, וכך זוג אחד מתוך עשרה אוהבים אחד את רעהו...

רק זוג אחד מתוך עשרה זוגות מצליחים להגיע ליעד שבשבילם הם התחתנו - "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" (בראשית ב, כד), רק זוג אחד מצליח להתחבר אחד לחברו להיות בשר אחד, אוהבים זה את זה באמת מכל הלב, ושומרים בחלקם שזכו להנשא אחד לחברו. הסבה העקרונית למצב עגום זה היא חסר הרכה של בני הזוג, מפני שכלם חושבים שלא צריכים ללמד משהו מיחד לקראת הנשואים, שהרי כלם מתחתנים ללא הרכה מיחדת - והכל בסדר, או שיש פאלה שמפירים את בן או בת הזוג כבר זמן רב לפני הנשואין, והם חושבים בלבם 'אם הסתדרנו עד היום, אינו סבה

שזה לא ימשיך כך... /
 וקבל מאד. זוגות רבים אינם יודעים שהם טועים... רב רבם של בני האדם משתנים לאחר התנהגות: הבחור שרוצה מאד את הבחורה מחזיר אתה להיות נחמד כדי שהיא תסכים להנשא לו, ואחרי שהוא הצליח להשיג את המטרה והם כבר נשואו, שוב אינו לו סבה מיחדת להמשיך לחזר כבתולה, ואשתו אינה מבינה מה קרה לבחור שהיה נחמד כל כך קדם הנשואין... כך גם לגבי האשה שרצתה מאד את הבחור, וקדם הנשואין הייתה נחמדה לאחרים, וגם שהיתה לה סבה להעיר בחורה - היא שותקה ותמיד ותרה, גם אם זה בא על חשבונה. והנה לאחר התנהגות, כשהיא כבר בטוחה יותר בעצמה שהרי היא עקשו כבר אשתו, היא עונה לו בחורה, ואינה מוכנה לותר כמו קדם הנשואין, ואז הבעל מתפלא מה קרה לה?

כך דרכו של עולם!
 הרכה נכונה
 פגשתי זוגות רבים שעמדו בפני גרושיו. כשנסיתי להבין את הסבה לכך, גליתי שאינו לגבר כל הבנה אפילו פשוטה ביותר מהי אשה, אף פעם הוא לא הבין מה היא באמת צריכה ממנו.

גם אם הוא היה בעל משלם שנתן לה את כל מה שהיא צריכה מבחינה גשמית - אכל, בית, בגדים יפים, אבל את מה שהיא הייתה צריכה יותר מכל דבר אחר - קצת אהבה ויחס טוב, מחמאות ותשומת לב - הוא לא נתן לה, הוא אינו יודע שהיא צריכה את זה...
 ואותו דבר קיים אצל הרבה נשים, שהן נשואות זמן רב ועדיין הן לא למדו מה זה גבר, הם אינו יודעות מה באמת הבעל שלהם צריך...

וכך עוברים עליהם עשרים ושלושים שנות נשואין, ואף אחד לא עזר להם, אף פעם הם לא זכו להבין את זה. לצעורי, כך עוד בית ועוד בית בישראל עומד להתפרק ללא סבה אמיתית, אלא רק מפני שהם לא קבלו הרכה נכונה מה זה גבר או אשה, ובאמת, פעמים רבות אחרי שיחה של שעה שנהלתי אתם, החיים שלהם השתנו, וברוך ה' הם התחילו להנות מהחיים המשופרים שלהם יחד.

אחים ואחיות יקרים!
 בפרקים הבאים נלמד יחד על השני שבין גבר לאשה, מהו הנקודות החשובות שכל אחד צריך להשקיע בצד השני, איך ומתי נתן להעביר בקרת, ועוד.

אם אתם מכירים זוגות שעדיין לא קבלו הרכה נכונה, שתפו אותם בדברים שקראתם, ובקצרות הברור יתברך נצליח שכל עם ישראל יתנהג בביתו, באהבה ואחרונה, שלום ורעות. אמן.

מתוך ספרו של הרב יגאל כהן.

שלבי התקדמות הבניה:



אפני שנה

היום

שאל את הרב!

03-8000770

זמני מנייה ויציאת השבת
הזמנים לפי לוח 'אור החיים'

יום-י	ת"א	חיפה	ב"ש
כניסה:	18:00	17:57	17:58
יציאה:	18:50	18:47	18:48
ד"ת:	19:30	19:27	19:28

ירושלים: לנהוגים 40 דקות 17:40

ניתן לתרום להפצת העלון ולהקדיש לעילוי נשמתו לברכה ורפואה הצלחה בטל: 03-8000770
פרטי ח-ן לתרומות: בנק מרכנתיל 17, סניף 732 חשבון 73443 ע"ש יבוע אומר



הנהגות מרן
רבנו הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

הברד שלא הזיק

סיפר הרב שניאור זלמן רווח שליט"א: בשנת השמיטה [תשנ"ד] ירד באזור המועצה האזורית "גזר" - ברד חזק וכבד מאד. וכידוע, כאשר הברד יורד, הוא משמיד כל פריחה ולבלוב שעל העצים, וכך היה שבכל האזור ניזוקו הכרמים בסכום של כשמונה מיליון שקלים. אולם במושב "בית עוזיאל" שבו שומרים שמיטה כדת וכדין על פי הוראתו ועידודו של מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, לא נפל אפילו לבלוב אחד - למרות הברד החזק שירד שם, כבכל האזור, והיה זה לפלא. כאשר ספרתי הדברים לפני מרן זצ"ל, שמח מאוד על זה, ואמר שזה ממש מה שנאמר בתורה "וצייתית את ברכתי". ושאלתיו, הרי בזמן הזה שהשמיטה היא מדרבנן, אינה תקפה הבטחה זו? אמר מרן זצ"ל: בכל זאת, בזכות מסירות הנפש של החקלאים השומרים שביעית ולא נצרכים למכירה, זכו לנס הזה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה' אלוקי! (ילקו"י שביעית נא הובא במצוות התלויות בארץ בהלכה ובאגדה).



שאלות ותשובות
מאת סורנו הר"ג יואל כהן שליט"א

שאלה: האם צריך להיזהר בקדושת שביעית בפירות וירקות שקונים כעת מהשוק? **תשובה:** קדושת שביעית בפירות זה רק בפירות שיעברו תהליך חנטה בשנת השמיטה, וממילא כל הפירות שנמצאים בתקופה הזאת ועד ט"ו בשבט תשפ"ב, הרי שהם חנטו בשנה שעברה ולא שייך בהם קדושת שביעית. ולגבי ירקות הולכים בהם אחר לקיטה, ולכן ירקות שלקטו אותם אחר ראש השנה יש בהם קדושת שביעית, וזה רק בירקות של אוצר בית דין, מה שאין כן בירקות של היתר מכירה או יבול חו"ל או יבול נכרי, מנהג הספרדים שאין ליזהר בהם בקדושת שביעית (עיין יבי"א ח"ו סי' מא).

שאלה: שלום לכבוד הרב, אני גר בעיר מעורבת ערבים ויהודים ובבניין שלי רוב הדיירים ערבים ואני רוצה לעבור דירה ושום יהודי לא מוכן לקנות את הדירה במחיר סביר ורק ערבים מוכנים לשלם עליה האם מותר למכור לערבי?

תשובה: נראה שבמקרה כזה שאין יהודי שרוצה לגור שם מותר למכור לערבי את הבית, ויסמוך על פוסקים רבים שסוברים שאין איסור "לא תחונם" בישמעאלי שאינו עובד עבודה זרה (יבי"א ח"י סי' מב).

שאלה: בסיעתא דשמיא זכינו לעשות הכנסת ספר תורה לכבוד נשמת הסבא והסבתא שלנו, וכעת אנו מסתפקים להיכן להכניס אותו. האם לביהכ"נ שהסבא היה מתפלל שם למרות שיש שם הרבה ספרי תורה? או שמא להכניס לביהכ"נ שחסר להם ספר תורה?

תשובה: וודאי שהכי טוב לשים אותו במקום שחסרים ספרי תורה, כי מלבד החסד שעושה איתם הרי שזוכה שיקראו בספר בצרכים וזה העיקר של עילוי נשמה, שקוראים בספר וצריכים אותו ולא שמניחים אותו בארון.



דוד המלך
מאת הרב אליהו עמר שליט"א

המלך דוד

נאמן עלי הדיין

מסיפור הכתרתו של דוד המלך ניתן ללמוד יסוד נפלא בעבודת ה' וקבלת דין שמים באהבה, כפי שמסופר בגמרא (עבודה זרה טז ע"ב) על רבי אליעזר בן הורקנוס שקיבל על עצמו דין שמים באהבה וגרם לביטול עונש מוות שריחף מעל ראשו, וכך היה המעשה, רבי אליעזר בן הורקנוס היה אחד מגדולי ישראל ותלמידו המובהק של רבי יוחנן בן זכאי מנהיג העדה בתקופת חורבן הבית השני (רבי אליעזר קבור בטבריה על יד קברו של רבן יוחנן בן זכאי, במתחם קברו של הרמב"ם), באותה העת משלו הרומאים בארץ ישראל והכניעו את היהודים ביד תקיפה, לימים נתפס רבי אליעזר על ידי הרומאים שכפוהו לעבוד עבודה זרה, רבי אליעזר סירב והרומאים גזרו את דינו למוות, בטרם הועלה לגרדום פנה אליו השופט הרומאי וניסה לשדלו אולי כעת יעזוב את דתו ויעבוד עבודה זרה, וכך אמר לו: אדם נכבד כמותך מוכן לאבד את חייו בשביל היהדות, היכן היא חוכמתך?! רבי אליעזר שהכין את עצמו בקדושה ובסילודין להיהרג על קידוש ה', השיב לשופט הרומאי במילים הבאות 'נאמן עלי הדיין', כשכוונתו שמקבל עליו דין שמים באהבה, כעין אמירת 'ברוך דיין האמת' או 'שמע ישראל' שיש בה יחוד ה', ומן השמים סובבו שהשופט הרומאי הבין שרבי אליעזר מתכוון אליו, וכונתו שדבריו דברי טעם, השופט הרומאי כל כך התרגש ממחוות הכבוד שנתן לו רבי אליעזר עד שאמר לו, הואיל ושמעת בקולי אני נשבע באיליל שלי שגזר הדין מבוטל, ושלח את רבי אליעזר לביתו בריא ושלם, וכך התהפך מצבו של רבי אליעזר ברגע אחד ממוות לחיים, הגמרא

שמים באהבה, תוך כדי שהוא עסוק בחיבור מחשבתו בינו לבין בורא עולם ולהחזיר בליבו 'אין עוד מלבדו' ו'נאמן עלי הדיין', ניגש אליו השופט ומודיעו שעל פי החוק עבר עבירת תנועה, ועונשו שש מאות שקלים ועשר נקודות, ברגע הראשון הנהג החוויר, אך מיד שב וקיבל עליו דין שמים באהבה ואמר בליבו אם זה רצון ה' תודה רבה, השופט פנה לניידת לרשום את הדו"ח והנהג לא מפסיק לבצע חיבור מחשבתו עם בורא עולם, שלא השופט מחליט אלא הקדוש ברוך הוא, ואם ה' בחר לתת לי דו"ח אני מקבל עלי את הדו"ח באהבה, מספר רגעים לאחר מכן, ניגש השופט לרכבו בשנית ואמר לו בטון מפויס, דברנו אני וחבריי והחלטנו לוותר לך על הקנס מפני שלא נמצאו בעברך עברות תנועה, אך הנהג הבין שגם כעת זה לא השופט שהחליט לא לתת דו"ח אלא בורא עולם שנתן בדעתו לוותר על הדו"ח, ולכן אמר בליבו תודה רבה לבורא עולם גם עתה זה רק אתה. השופט שיחרר אותו והוא המשיך בדרכו בתחושה מענגת, לא רק בגלל ביטול הקנס אלא בעיקר בגלל החיבור לבורא עולם.

ממשיכה לדון מדוע סובבו מן השמים ניסיון כזה לרבי אליעזר שכמעט איבד את חייו, ומבארת שם את סיבת הדבר. כשמתבוננים בסיפור מופלא זה, מתקבלת התחושה שרבי אליעזר ניצל בטעות כיון שדבריו לא הובנו כראוי והשופט הרומאי בחר לפרש את דבריו כמחמאה לעצמו, אך ה'חפץ חיים' (מובא במהדורת שוטנשטיין שם הערה 30 בשם שמירת הלשון ב, יג) מגלה לנו כיצד קרה הדבר, וכך הוא מסביר את התרחשות העניינים, כאשר הקדוש ברוך הוא שולח לאדם ייסורים והאדם מקבל עליו את הייסורים ומצדיק עליו את הדין, הקדוש ברוך הוא מסלק מעליו את הדין והופך את גזר הדין למידת הרחמים, ומשום כך ברגע שרבי אליעזר קיבל עליו 'דין שמים באהבה', פעל לביטול מידת הדין, ואז סובבו מן השמים שהשופט הרומאי טעה בהבנת דבריו ושיחרר אותו לחיים טובים. ואפשר לומר שכך היה גם אצל דוד המלך, כשקיבל עליו את דין שמים באהבה, סרה ממנו מידת הדין והפך למלך על ישראל.

דו"ח ועוד עשר נקודות

אלא צריך להבין כיצד 'קבלת הדין באהבה' גורמת לשינוי לטובה, הביאור לכך הוא שאם אנו מבינים שכל מטרת הייסורים נועדה לעורר את האדם להתחבר לבורא עולם, הרי בשעה שאנו אומרים שאנו מאמינים שכל מה שקורה לנו זה מבורא עולם אז התחברנו אליו וממילא הייסורים מאבדים את מטרתם ומסתלקים מן העולם, וימחיש זאת הסיפור הבא, מעשה ביהודי שהיה בעיצומה של פעילות מצוה בעיר רמת גן, ובטעות נכנס לרחוב מסוים למרות השלט המורה שאין כניסה, ברחוב חנתה ניידת משטרה עם שלושה שוטרים שעצרוהו על אתר, השופט ביקש ממנו רישיונות וניגש לניידת לברר במסוף מה מעמדו של הנהג, הנהג מספר שבאותם הרגעים גמלה בליבו החלטה לא להתחנף לשופט, אלא לדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא ולקבל עליו דין

לרכישת ספרי הרב אליהו עמר - 'מעבר לסגולה' על הזרע שמשון (ב חלקים). ו'המלך דוד' (ב חלקים) על קורות חייו של דוד המלך.

ניתן לפנות ל 055-67-25-138





פנינים מהפרשה

אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח (ו. ט)

אלה תולדות נח נח. נח לעליונים ונח לתחתונים, שהיה נוח לשמים ונוח לבריות (מדרש אגדה)
'אתה לא מתבייש?!' כך מתנהגים הדתיים?! קריאות גנאי הוטחו לעברו מכל הכיוונים. הם לא יכלו לסבול את התנהגותו הבלתי מוסרית בעליל.
הכל החל כאשר משה, בעל תשובה טרי, סירב להופיע בחתונת אחיו, שלא זכה כמוהו לגלות את האור ולשוב בתשובה. תגובות המשפחה היו נזעמות ביותר: "זה אח שלך!!" "טענה אמו. "ככה מלמדים אתכם? זה החינוך שקבלתם?!" החרה אחריה אביו. אחרים הזכירו לו את מצות "ואהבת לרעך כמוך" והלכות בין אדם לחברו. אך הוא טרח להסביר להם כי בדיוק כמו שלא ילך לחתונתו של אחיו אם היא תתקיים בהר הזבל, כך אינו יכול להשתתף במקום המלא ופריצות, במקום שכולו קורא תגר על אביו שבשמים.
"אהבת הבריות וכיבוד הורים אינם יכולים לבוא על חשבון אהבת ה' וכבודו" הבהיר להם חד משמעית.

אכן, ישנם מצבים בהם נקלע כל אחד מאיתנו לסיטואציה של להיות 'נוח לשמים' מתנגש ב'נוח לבריות'. לא תמיד ניתן לספק את רצונם של הבריות, ויחד עם זאת להישאר נוח לשמים ולקיים מצוות.

ובכן, מה יעשה אז האדם, כיצד ינהג?

את התשובה לכך, לומד הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל בספרו "קול יהודה" מן הפסוק הפותח את הפרשה: "אלה תולדות נח נח", ודרשו במדרש אגדה "נוח לעליונים ונוח לתחתונים, שהיה נוח לשמים ונוח לבריות", אלא שמיד מדגיש הפסוק: "את האלוקים התהלך נח". להורות שלחיות נוח גם לשמים וגם לבריות, זהו דוקא כאשר אין ה'נוח לבריות' נומד בסתירה ל'נוח לשמים', אך במקום שאין הם הולכים יחדיו, הרי ש"את האלוקים התהלך נח" - יש לבכר את ההליכה בציווי האלוקים, אף שלא יהיה הדבר רצוי בעיני הבריות.

כיוצא בזה מפרשים את הפסוק "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם" (משלי ג, ד) - קודם כל יש למצוא חן בעיני אלוקים ואחר כך בעיני אדם.

וכן מבארים את המשנה במסכת אבות (ג', י"ב) הפותחת בכלל "כל שרוח הבריות נוחה הימנו - רוח המקום נוחה הימנו", וממשיכה באזהרה: "הווי זהיר במצוה קלה כבחמורה". מה הקשר בין התחלת המשנה לסופה? אלא כאמור, למרות שצריך אדם להזהר שרוח הבריות תהיה נוחה הימנו, אין הדבר יכול לבוא על חשבון הזהירות במצוה קלה כבחמורה. ואל דאגה, מי שקודם כל דואג להיות נוח לשמים, גם אלו שבתחילה ראו זאת כפגיעה, בסוף יבינו ויכבדו. וכמו שרואים בזה מעשים בכל יום בבעלי תשובה שבתחילה הוריהם חשבו שהם פוגעים במשפחה וכדומה, ובסוף הבינו אותם, ואדרבא כיבדו אותם יותר מכל בניהם.

את זאת מבטיח הגאון רבנו בחיי זצ"ל בספר "חובות הלבבות" (שער יחוד המעשה פרק ה'). הוא מביא שם שפעמים מגיע היצר לאדם בטענות שעליו לשנות מההלכה כדי למצוא חן בעיני הבריות, והיצר כדרכו מביא ראיות לשיטתו מאמרות חז"ל המשבחות את האדם שרצוי בעיני הבריות. ויש להשיבו את מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: "בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו מרוצים ממך, זה אין ביכולתך, אך מה שכן ביכולתך הוא, להשתדל להשבורא יהיה מרוצה ממך, וכאשר יהיה מרוצה ממך, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, כמו שכתוב: "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו" (משלי טז, ז).
ומרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א רמז זאת בפסוק הנ"ל "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים [וממילא] ואדם".

בשנת התש"ל, הוענק למרן הגאון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל "פרס ישראל". כאשר הוזמן לבמה לקבל את הפרס, לחץ את ידו של שר החינוך, וכאשר ראש הממשלה דאז גולדה מאיר הושיטה לו את ידה, נענע לה בראשו, ולא לחץ את ידה.
נשיא המדינה דאז כעס על כך, וכאשר הגיע מרן ללחוץ את ידו, גם הוא נענע בראשו וסירב ללחוץ את ידו...
המקרה הוביל לסערה ציבורית ולקריאה מצד גורמים מסוימים לשלול מהרב את הפרס. התייחסות נדידה של מרן עצמו למאורע זה, נמצא במכתב שכתב מיום ד' בתשרי תשל"ב: "תליית כשקבלתי פרס ישראל, והגברת גולדה מאיר ראש הממשלה הושיטה ידה לקראתי, משכתי ידי, ואמרת שלום בהרכנת הראש בלבד. והיה קידוש ה' בעיני יראי שמים אמתיים. ואילו היו כאלה שדרשו לגנאי. ואני בתומי אלך".



לאשת החיל

אין עוד מלבדו

פעמים רבות אנו נתקלות בנשים וקרוכים שנפתחים בפנינו ומספרים לנו קשיים שלהם, מה הם עוברים.. במה הם חלשים. מהן נקודות החוזקה שלהם והפחות. ובכלל אנו מוצאות את עצמנו לא מעט מקשיבות (או מנסות להקשיב) לסיפורים של הצד השני.

מידת ההקשבה שלנו נמדדת בכמה שלבים, ראשית כל השתיקה. צריך ללמוד פשוט לא לדבר כשאחרת מדברת איתך. לא כל הזמן צריך לומר מה את חושבת וכמה ולמה ואיך, ובטח שלא תמיד יש צורך לספר מה את עברת או עוברת שהוא מאוד דומה למה שמספרים לך כעת. ברגע שמישהי פותחת את ליבה בפניך, תני לה את המקום הזה. השתיקה וההכלה היא החשובה ביותר, כך האישיה שמדברת מרגישה שמכילים אותה וזוהי רוב העזרה שהיא באמת צריכה.

תחשבי הפוך - כשאת רוצה לפרוק ולספר לחברתך, האם את רוצה באותו רגע גם לשמוע על צרותיה שלה? או שאת רק מעוניינת באוזן קשבת שתכיל את סיפורך הטוב או הפחות?

אז הדבר הראשון הוא הלמידה להקשיב בלי לדבר. הדבר השני הוא, לשלוט בדחף לספר גם על עצמך את אותו סיפור או דומה לו... כדאי פשוט להקשיב ולהבין.

מה זה להבין? להרגיש כאלו את בנעליים של השני. להראות הזדהות מסוימת שהצד השני ירגיש שיש פה מישהו שמבין אותו. ולסיום, להיות קשובים לצורך האמיתי של המספר. ישנם שצריכים רק שתקשיבי להם, ישנם שכן מחפשות שתעזרי להם באיתור הפתרון המתאים להם וישנם שממש נואשים לעזרה בהחלטיות עבורם.

אבל הכי חשוב זה - להיות קשובה. לא רק לעצמך, אלא לצד השני, למה שמתאים לו. לא תמיד יש צורך בפתרון מיידי או בעזרה פיזית, לעיתים הקשבה מכילה ואמפטיית פותרת הכול. האדם רוצה הזדהות, שמישהו יבין אותו וירגיש כמוהו ודי לו בכך.

כך גם כלפי המעגל הקרוב יותר לליבנו. ההורים, הבעל והילדים.. כל אחד במקומו. לעיתים אמא או חברה מחפשת רק לפרוק ולדבר.. ולא בהכרח שמציאת פתרון יצירתית עברה יעזור - אלא להפך, רק יצית את העניינים יותר ויגרם לה עוד יותר לדבר ולפטפט.. ההקשבה היא גם מתנה עם הבחורים והבחורות המתבגרים שלנו. בייחוד איתם, שלא תמיד מרבים לדבר אז כאשר הם כבר מגיעים ומספרים משהו, כדאי פשוט להקשיב ולהזדהות ולא חלילה להציע פתרונות מיידיים (שלו רוב הפוכים ממה שהם רוצים לשמוע), אלא לתת תחושת הבנה והכלה ולזרום. הם כבר יודעים טוב מה את חושבת גם בלי שתגידי.

בעיניי זה נשים דגש, האם הדברים שאנו שומעות מאחרים מורידים אותנו ברוחניות ובקרבה להשם או מקרבים אותנו. ברגע שישנה חברה או אדם שבאופן תמידי הסיפורים שלו, או הפרשנות שלו על העולם מאוד דכאונית או מרחיקה מהאמונה הפשוטה שהכול מנוהל על ידי בורא עולם ואין מקרה בעולם - צריך לשקול האם להמשיך ולשמוע או להתחבר לאותו אדם. אם לא ניתן להשפיע ולהכניס אמונה לשיחות איתו, עדיף להתרחק. זה לא פשוט, אנחנו מאוד יכולות להיות מושפעות וברגע להיטחן בסיפורים על הא וידא ולשכוח את מנהל העולם. לשים דגש מאוד על איסור לשון הרע, על דיבורים בעין צרה חס ושלום. לא יוצא מזה שום דבר טוב. הקב"ה אוהב עין טובה, אישה שרואה את כולם במשקפיים חיוביות, כי העולם נוהג במידה כנגד מידה. בכל שיח עם חברה, לא לשכוח להכניס את הקב"ה, להראות לה ולעצמך שהקב"ה עשה את זה ואין עוד כלום מלבדו. דיבורים של אמונה מחזקים מאוד את כל הצדדים, מרגינים את הלב ומרגיעים את האווירה. תמיד להסתכל בעין טובה על כולם ולדבר דיבורים של אמונה.. לא להתבלבל בעד שום הון שבעולם!

לרכישת הספר "תוכו רצוף אהבה" מאת מחברת הטור: 0583266571



מוסר עם סיפור

מאת הרב יעקב עמר שליט"א

מֵאֵה עֶשְׂרִים וְחֲמֵשׁ אֲלֶף דּוֹלָר בְּשָׁעָה

בחסד ה' עלינו התחלנו ללמוד שוב את החמשה חומשי תורה, אנחנו נמצאים אחרי תקופת החגים כל הימים נוראים, ימי החגים, וצריכים לקחת עכשיו לימי החול את המשך הכוח מהימים נפלאים שעברנו, ושחס ושלום

לא תלך לאיבוד כל העבודה העצומה שעשינו.
בספר "מוקנים אתבונן" על מרן הרב שטיינמן זצ"ל מובא סיפור מדהים: יהודי שיש לו רשת של כוללים שהצליח תמיד לאסוף כסף ועוד להגדיל אותו, הגיע מצב של זמנים קשים לכולל, וחובות נערכו והגיעו למאתים וחמישים אלף דולר, והבנק סירב לתת לו אשראי.
הוא נכנס אל הקודש פנימה למרן הרב שטיינמן ושאל: איך אשלם לאברכים? ענה לו הרב: השתדלות יתירה גורמת לחסרון בסיעתא דשמיא, כי כשאדם



ההוא כבר למד את הלקח, לא שאל שאלות, קם ונסע, בדרכו עבר דרך סוחר אתרוגים, קונה ממנו אתרוג שאין יפה כמוהו. כשהגיע לארה"ב שם פעמיו אל נדיב אחד, בדרכו עבר ליד פתח של נדיב אחר, אמר לעצמו זה בגדר 'אין מעבירין על המצות', עלה דפק, ולא פחות ולא יותר שזה נדיר מאד הגביר בעצמו פתח את הדלת, אמר לו קניתי לך אתרוג מהודר אין כמוהו.

לאחר שהנדיב עבר על האתרוג וראה שבאמת הוא נדיר, שאל כמה אתה רוצה עליו?
ענה: 125,000 דולר.

אתה נורמלי...? אמת שהוא אתרוג נדיר אבל למה סכום כזה?
אמר לו תתייעץ עם הרב שלך... אני מצידי מוכרח את הסכום שנקבתי...

הלה התייעץ עם רבו שהיה חכם, ואמר לו תבין האדם הזה אינו סוחר אתרוגים, תברר מדוע הוא זקוק לכזה סכום.
הנדיב שאל אותו, והשיב לו על רשת כוללים ענפה ושצריך לתת לאברכים לחג הסוכות כסף.

שמע הנדיב את הסיפור ועל אתר נתן לו 125,000 דולר, בפחות משעה כל הסכום היה בידו.

בשובו ארצה נכנס לרב שטיינמן וסיפר לו הכל, אמר לו הרב: אלו דברים פשוטים, כשאתם סומך על עצמו מתחילים הבעיות כשהוא סומך על הקב"ה בלבד הברכה מגיעה אליו.

משתדל יותר מדי הוא פחות בוטח בה', וכתוצאה מכך הוא מקבל פחות סיעתא דשמיא.

עצתי לך: שתסע לארה"ב ליום אחד! כן ליום אחד! נסיעה של שתיים עשרה שעות לכל כיוון, ואלף דולר כרטיס לכל כיוון, והכל בשביל יום אחד בו תאסוף ככל שיתאפשר הזמן...!!!

הרהר בלבו כמה כבר אפשר לאסוף ביום אחד... ואף על פי כן קם ונסע. בהגיעו לארה"ב קבע פגישה עם כמה נדיבים, אך הללו לא יכלו מהרגע לרגע, והסכימו לפגשו רק למחרת. הוא החליט שעוד יום אחד של שהות לא תהרוס את התוכנית, נשאר והצליח לגייס 125,000 דולר.

כשחזר ארצה נכנס למרן הרב שטיינמן, וספר לו שהצליח לגייס 125,000 דולר. שאל הרב: כמה זמן היית בחוץ לארץ?
השיב: יומיים.

אמר לו הרב שטיינמן: דע לך על היום הראשון היית צריך לקבל 250,000 דולר, בגלל שנשארת עוד יום הפסדת חצי.

זה היה באלול, עברו ראש השנה ויום הכיפורים, לפני סוכות נכנס למרן הרב שטיינמן ואמר לו, אני חייב לדאוג לאברכים לתת להם, האם בגלל הטעות שעשיתי האברכים יפסידו.

מרן הרב שטיינמן חשב מעט, ואמר לו תסע הפעם לשעה אחת ותחזור, כדי שתדע בוודאות שבשעה אחת אתה לא יכול לעשות כלום... ותסמוך רק על הקב"ה.

בס"ד

זדקה וחמ"ד

מידי שבוע מתקיימת חלוקה של עשרות מוצרים, פירות ירקות, מוצרי חלב, מסתקים לילדים, מידי פעם גם עופות ודגים ועוד...
לכ- 700 משפחות מעוטות יכולת
המוצרים האלה עוזרים להם להתקיים
למשך כל השבוע.

בואו ותהיו חלק מהמפעל העצום הזה
של עזרה לעוד משפחות במוצקה.

לתרומות חייגו: 03-8000770

בס"ד

שותפים בהפעלת מסעדת החסד

וזוכים לדולר שנתברך על ידי מרן שר התורה
רבי חיים קנייבסקי שליט"א.

בהוראת קבע של 200 ש"ח למשך שנתיים
תזכו להיות שותפים בהאכלת נזקקים
ותקבלו דולר של ברכה

לתרומות חייגו: 03-8000770

**ניתן להזמין לשיעורי תורה / אזכרה ברחבי הארץ
רבנים מכולל "יביע אומר" 03-8000770**

ניתן להזמין שיעורי תורה לעדה האתיופית בטל': 052-7657390

באזור המרכז

נר תמיד לע"נ ר' מנשה בן רחל ז"ל ולע"נ שושנה מהין בת זיוה ע"ה

בתרומה של 250 ש"ח אתם שותפים בהפצת העלון ב: 20,000 עותקים